



BAMSE

't STERKSTE beertje
van de HELE wereld

MAANDBLAD
NUMMER 40
PRIJS f. 1.95/Bf. 38

ANGEVARE
€ 0.50
Regentossaplein 223 A

Junior
Press
strip

BAMSE post

Bamse krijgt veel brieven en tekeningen toegestuurd. Daar zijn we erg blij mee. Daarom hebben we een speciale pagina gereserveerd voor Bamse's post. Vind jij Bamse ook leuk? Schrijf dan of maak een tekening. Wie weet komt jouw brief of tekening de volgende keer in Bamse!

Beste Paola,
Die mooie tekening van jou, heb ik aan Bromelia
gegeven, die was er erg blij mee.
Wat een prachtige strik heb je me gegeven zeg!

Bamse



Beste Romee,
Ik ben blij, dat ik je met mijn blad een beetje
geholpen heb toen je ziek was. Ik ben ook erg
trots, dat je je deertje naar mij genoemd hebt.
Groetjes van

Bamse

aan Bamse!



Hallo Desiree en Emile,
De vraag, die jullie aan Bamse stellen, wordt door veel vriendjes gesteld.
Helaas heeft Bamse te weinig tijd over om ook nog voor abonnementen te zorgen,
dus jullie moeten zijn blad maar trouw elke maand in de winkel kopen.



"BAMSE" is een maandelijks uitgave van JuniorPress B.V., Postbus 447, 1400 AK Bussum.

© Nederlandse uitgave: JuniorPress B.V. - Bussum, printed in Hungary 1983.

DISTRIBUTIE VOOR NEDERLAND - ALDIPRESS - DE MEERN.

BAMSE

het
KWAADSTE
beertje van
de HELE wereld

Bamse heeft een schommel gemaakt. Teddy mag er als eerste op.

Niet zo hoog! Ik word duizelig!



Nee, ik lees liever het boek dat ik van Dopman heb geleend.



Bram valt er meteen af.



Ik ga liever tekenen.



Maar Anna-Bella vindt schommelen leuk. Ze kan al heel hoog, zonder dat iemand haar duwt.

Doe voorzichtig!



Anna-Bella wil weten hoe ver ze vanaf de schommel kan springen.



Dat is gevaarlijk!

Laten we weggaan.



Ga maar. Ik wil nog even schommelen.

Een paar uur later, als het etenstijd is, is Anna-Bella nog steeds buiten.



Ik ga haar wel halen.

Maar Anna-Bella is niet bij de schommel.



ANNA-BELLA!

ANNA-BELLA!



Ik kan haar niet vinden.



Heb ik jullie nooit verteld op tijd thuis te zijn voor 't eten?

't Is onze schuld niet!

Wij zijn er!

Na het eten gaat Bamse zoeken, maar.....

Niemand heeft haar gezien.



Ze blijven de hele nacht op, maar Anna-Bella komt niet.



De volgende dag helpen alle vriendjes mee zoeken, maar er is geen spoor van haar.

Misschien is ze wel ontvoerd.

Dan zal iemand wel een hoop geld vragen voor haar vrijlating.



Misschien is er een brief.

Maar er is geen brief.



Wie nam haar mee?



Ik ga die schurk te pakken nemen!



Bamse gaat naar iedereen die hij verdenkt.

We....we weten 't niet!

WAAR IS ZE?



WAAR IS ZE?

We..we...we weten het niet!



Wie durft zijn dochter nou te ontvoeren!



WAAR IS ANNA-BELLA?

Hoe....hoe weet ik dat nou?



Je vernielde mijn bu-rol!

Jij kan wel een nieuwe betalen!



Bamse begint zelfs tegen zijn vrienden te schreeuwen.

Waarom bedenk je niet iets,
in plaats van te sla-
pen!



Dopman
is verdrie-
tig, hij
kruipst in
zijn
schild.



EN IK HEB ZEKER GEEN VERDRIET,
HÈ?



Hij heeft nog nooit zo tegen
me gedaan.



Bamse! Bamse! Rustig! Ik ben net zo verdrie-
tig als jij, maar we krijgen Anna-Bella er
niet mee terug als je zo naar doet tegen
iedereen.

Jij weet alles altijd zo
goed.



Maar Anna-Bella is
nog nooit weg-
geweest.

Ik weet 't! Maar
we kunnen beter
samen huilen dan
dat jij alleen
schreeuwt.



Dan komt Dopman eraan.

Ik heb gepraat met
Bram en Teddy, en
ik weet **MISSCHIE**
waar Anna-Bella is.
Kom mee!



Onder deze stekelige bosjes zit een put. Anna-
Bella kan erin gevallen zijn toen ze van de
schommel sprong.



Ik kijk wel even.

Wacht! Ik heb een oude legende ge-
lezen, waarin staat dat de put
de toegang is naar het donkere
land.



Oh jeel

Er is een kasteel, en daar woont een
man met een grote draak. Ik denk dat
je eerst donder-honing moet eten voor-
dat je erheen
gaat.



Bamse gaat snel naar oma en haalt honing.

Draken spugen
meestal vuur, dus
donder-honing
helpt dan niet.



Doe wat van deze zalf op! Het zal je vijf minu-
ten tegen vuur beschermen!



Maar vijf
minuten om
een draak te
ver-
slaan!

Oh, ik maak een pan-
nekoek van hem, in
één mi-
nuut!



Bamse haalt wat bosjes weg en dan klimt
hij met Flapper en Dopman de put
in.



Waarom moest ik mee?

Dat weet je!



Ssstt! Daar is het!



Daar is het kasteel met de draak.

Het donkere
land is een
goede
naam!



Maar niet zo'n leuke!

Bamse eet drie potten donder-honing.....



.....en smeert zichzelf in met zelf tegen
vuilt.



En hier kom ik, draak!



Ik ga mooi in mijn schild,
voor het geval dat er vuur
komt.



En ik dan? Ik heb
geen schild.



Ik
verstop me
achter Dopman.





Donder
op, draak! Ik
ben de sterkste
beer van de we-
reld! En ik
ben don-
der-gevaar-
lijk!

Bamse verwachtte een enorm gevecht, maar de draak loopt weg, blij zwaaiend met zijn staart.



De deur van het kasteel is geopend, en een oude man stapt naar buiten.

Welkom! Jij bent zeker Bamse, die Anna-Bella komt ophalen?



Ja, en probeer me niet tegen te houden!

Ik ben driedubbel donder-geladen, ingesmeerd tegen vuur, en....



Rustig aan, vriend. Waarom zou iemand vuur moeten maken? Mijn draak is de liefste draak ter wereld.



PAPPA!

Anna-Bella!
Mijn kleine meisje!
Wat hebben ze
ze met je ge-
daan?



Ze waren erg aardig! Ik sprong
van de schommel, viel van een
trap af, en bezeerde
mijn voet.



En toen verzorgde
ik haar, en ze zal
snel weer hele-
maal beter
zijn.



Oh.....ahh.....hm.....bedankt.....



Bamse staat daar
maar, stamelend en mompelend, hij weet niks te zeggen
nadat hij zo ontzettend kwaad was.

Anna-Bella is weer terecht, en dan doet Bamse wat hij moet doen, anders was hij Bamse niet.



Hij gaat langs zijn vrienden en zegt:

Sorry, dat ik zo schreeuwde.

En hij gaat niet alleen naar zijn vrienden.

Het spijt me, dat ik zo schreeuwde.



Het spijt me dat ik zo schreeuwde.



Hij gaat zelfs naar Krelis.

Sorry! Ik koop een nieuw bureau,

Als Bamse weg is, denkt Krelis:

Anna-Bella is zijn zwakke plek. Dat kan ik op een dag misbruiken.

Ha ha!



Ja, dat DENKT hij. Anders was hij geen Krelis.



OVER KOUDE

Dopman helpt me hier wel mee. Hij leest veel boeken - en hij herinnert zich alles wat hij gelezen heeft.



Op een thermometer kun je aflezen hoe warm of koud het is. Meer dan nul graden heet **BOVEN-NUL!**

Minder dan nul graden heet **ONDER-NUL!**

Water bevriest bij nul graden!

In een koelkast is de temperatuur ongeveer $+5^{\circ}$ en in een diepvriezer ongeveer 25 graden onder nul (-25°)!

Zou je in 'n diepvriezer willen wonen?

Dommerd! Dat kan niemand!



In Noord-Siberië kan de temperatuur zakken tot 75° onder nul en daar wonen mensen!



Da's vast een wereldrekord!



Nee, want op Antarctica, op de Zuidpool, hebben ze wel -100° gemeten!

Honderd graden onder nul! Brri!

Daar woont zeker niemand?

Jawel. Niet ver van de Zuidpool wonen spinnen!

Wat is het verschil tussen de Noord- en de Zuidpool?



Misschien bedoelt hij 'n Pool die in het zuiden of noorden van Polen woont!

Kijk maar naar deze kaarten. Op de Noordpool is de zee bedekt met een dikke laag ijs.

En op de Zuidpool is er land bedekt met ijs. Het heet Antarctica en het is véél groter dan Europa!



Waarom vertel je niks over leuke en warme landen?

Ander keertje. Mijn eet-en slaapklok vertelt me dat ik lekker ga slapen. Dag!



BAMSE

IN GEVAAR

(en Willem vindt
het leuk!)

Meneer Da was bijna te laat voor de trein. Hij heeft een boel
bagage, en draagt zijn kind op zijn rug.



Kijk, dat
kleine domme
kind klimt
op de
trein!

Hij had niks in de gaten.
We moeten waarschuwen.



De trein vertrekt, en
als ze eraf valt, is ze
dood.



Ze zal eraf
vallen.



G.A. 111-16



Volg die trein! Het is een zaak
OP LEVEN EN DOOD!





Stil maar, kleintje! Ik houd je wel vast tot het volgende station.

Maak jezelf zo plat als je kan, zodat je er niet afgeduwd wordt.



Rijd naar de andere kant van de tunnel!



Nu komt hij eruit.



Dat is de laatste, en ze zaten niet op het dak.



Daar zijn ze!



Bamse is bewusteloos.

Hij houdt het meisje vast om haar te beschermen.





In 't ziekenhuis...

Hij heeft een gebroken been, en moet
hier een paar weekjes blijven. Verder
is hij in orde.



Als Willem het hoort, springt
hij een gat in de lucht van
blijdschap.

Bamse kan zich lekker ner-
gens mee bemoeien voor
een tijdje. Joepie! Da's
fijn!



Maar Willem ontdekt dat iemand die hoog springt ook hard valt.



AUW! MIJN BEEN! IK GA DOOD! IK GA DOOD!

AUW!



Miet hem in de ziekenwagen hoeven we onze sirene niet te gebruiken!



Lief van je om me gezelschap te houden. Ik vond het hier al zo saai in m'n eentje.

HOUD JE KOP! GRRR!!



DE ALLER LAATSTE POT DONDER- HONING (VOOR ALTJD!)

Er is nog maar één pot donder-honing in de kast.

Ik ga naar oma, om nog wat ekstra te halen.

Bamse komt Poek en Miezel tegen voor oma's huis.

Jullie zien er verdrietig uit! Wat is er gebeurd?

Poek en Miezel wijzen op het huis.

Daarbinnen zit oma, en die kijkt ook al zo verdrietig.

Wat is er dan?

Vréselijk, vréselijk. Dat is het!

Vertel!

Ja, maar eerst doen we de deur en de gordijnen dicht.

Niemand behalve jij en ik mogen hiervan weten.

Ga maar mee naar de zolder, dan laat ik je iets zien.



Heb je de kist die altijd op slot zit openge- maakt?

Ja, het allerbeste van wat je opa meegenomen heeft van zijn lange reizen zat er in.



Bamse's grootvader was kapitein. Hij is al lang geleden dood gegaan.

Er waren tien dezelfde potten. Ze leken op thee-blikken. Ik opende de eerste lang geleden, en ik vond blaadjes van één of andere plant.



Ik gebruikte de blaadjes voor allerlei dingen, en toen ontdekte ik dat als ik een BEETJE in jouw honing deed, je de sterkste beer ter wereld werd.



Ik had zo weinig nodig, dat ik nu alleen de eerste pot op heb gemaakt. Maar nu is het op.



Maar je hebt nog 9 potten.



Goed! Negen potten.



Natuurlijk dacht ik, dat er dezelfde blaadjes in zouden zitten. Ze zien er precies zo uit.

Vandaag maakte ik ze open. ER ZIT GEWONE THEE IN.



Weet je, wat dat betekent?

Ja.



Je kan nooit meer donder-honing maken.

Juist. Maar niemand mag het te weten komen.



Ik vertel het zelfs niet aan Flapper of Dopman. Ze zouden het heel erg vinden.



Nu heb ik nog maar één pot donder-honing. Ik moet hem bewaren tot het ECHT nodig is, en er dan zo weinig mogelijk van eten.

Heb je nog honing gekregen?

Het was nog niet klaar.



Ik ga je vader in het bos helpen.
Eet je niet wat donder-honing voor je gaat?



Ik heb al wat gegeten.

Maar dat is helemaal niet waar.

Oh, dat is zwaar werk!



Wat is er met hem? Hij is zichzelf niet!



Als Bromelia het lunch-pakket komt brengen zegt haar vader:

Bamse moet naar de dokter. Hij is vast ziek.



En Bamse moet het nu wel vertellen.

Wat erg!

Natuurlijk vertellen we het aan niemand.



Later op de middag moet Bamse wat van de laatste donder-honing gebruiken. Bromelia's vader ligt onder een omgevallen boom.

Je moet hem weghalen voordat de h le boom op me valt.
Dan word ik verpletterd.



Maar een beetje.



Bedankt! Dat was net op tijd.



Maar Bamse had zo'n haast, dat hij vergat de deksel weer op de pot te doen.



Oh, nee!



Als Bamse die avond thuis komt vraagt hij:

Heb je de donderhoning weer in de kast teruggezet, Bromelia?

Nee, ik heb niks gezien.



Ik heb de pot op deze stoel gezet.



Heb je hem gezien, Teddy?

Wat gezien?

Bah! Je hebt alleen je boeken gezien!



Waarom doen jullie zo vreemd?

Sorry!

Sorry!



We gooiden de honingpot om.

Waar is hij nu?



We dachten dat jullie kwaad zouden zijn door al die troep op de vloer.....



Dus we schepten het op met lepels.....



En gooiden het in de gootsteen.



Toen maakten
we de vloer met 'n
doek schoon.

Erg schoon.

Is het niet
schoon? Er ligt
geen druppel
meer!



MAAR KINDEREN! Weten jullie wel wat
jullie gedaan hebben?



Schreeuw
niet, Bromelia! Natuurlijk we-
ten ze dat niet!

Bamse gaat buiten op een steen zitten om de zon
te zien zakken.

Stel je voor. Nooit meer de sterkste beer
van de wereld! Da's

gek!



Hij zit er nog steeds als de eerste sterren
tevoorschijn komen.

Nooit meer!



Nu vinden zijn vrienden dat Bamse vreemd doet. De kar van de bever zit vast.



Maar als Flapper om hulp komt vragen.....

Help me alsjeblieft met het dragen van de wortelzakken. Ze zijn te zwaar.



Dan moet Bamse het verhaal van de donder-honing wel vertellen.

Wat erg! Nooit meer sterk!



Als de familie Vos op het midden van de weg zonder benzine komt te zitten, vraagt Mickelina:

Kun je ons helpen met het duwen van de auto naar het benzine-station?



Dus moet Bamse het ook aan haar vertellen.

Oh, arme Bamse!



Snel weten alle vrienden van Bamse dat hij nooit meer sterk wordt.

En als de wolfjes en de piraten het te weten komen?

En Krelis?

Tjonge! Ik durf er zelfs niet aan te denken!



We moeten zweren dat we het nooit door zullen vertellen.



Iedereen belooft het. Maar voor hoe lang?

Tot nu toe weten alleen Bamse's vriendjes van het trieste nieuws. Kapitein Buster en zijn kornuiten zijn nog steeds bang voor hem.



Bamse hoeft er zelf helemaal niet bij te zijn om iemand weg te jagen.









EÉN VAN
MIJN SCHAATSEN IS WEG!

EN EÉN VAN
MIJN SKI'S!

EN ALLEBEI
MIJN STOKKEN!



JE KAN EEN VAN DIE
15 BAMSE-BUTTONS WINNEN,
ALS JE DE SPULLEN TERUGVINDT,
DIE ERGENS IN HET
BAMSE-BLAD VERSTOPT ZIJN!

BAMSE NR. 40, POSTBUS 447, 1400 AK BUSSUM

NAAM.....jongen/meisje

ADRES.....

POSTCODE..... WOONPLAATS.....

OPLOSSING: De schaats.....

De ski.....

De stok.....

ALS JE NIET IN JE
BAMSE BLAD
WILT KNIPPEN, KUN
JE DE BON OOK
OVERSCHRUVEN.



WAT ZAL ER MET BAMSE EN
ZIJN VRIENDJES
GEBEUREN NU DE



LAATSTE

POT DONDER-HONING
OP IS???

?????

EN WAT IS
DAT VOOR
EEN
VRESELIJK
MONSTER?



111-C3

MET ZEVEN
KOPPEN!!!



R.A.

SPANNEND HE?

HOE ZAL DAT NU
WEER AFLOPEN?

en de groetjes van DOPMAN.



DE BAMSE KNUTSELPAGINA

Knip **PLEUN** uit.

En Bamse, Dopman en Mickelina, en zet ze op Pleuns rug. Maar eerst kun je ze 't beste op een stuk karton plakken.

Zo zitten de berijders op Pleuns rug.



Als je langs de gestippelde lijn een vouw maakt, kan Pleun staan.



Knip ook langs de kleine gestippelde lijntjes.



Dopman rijdt achteruit. Hij vindt dat gemakkelijker.



Vergeet niet de cap op mijn en Mickelina's oofd te zetten.



Ik zet ook een cap op als ik fiets. Je moet erg voorzichtig zijn met je hoofd!



Rune D.